



PERSBERICHT 23 mei 2024

VAKANTIE VIEREN! - een eeuw vakantieplezier

Het Volksbuurtmuseum presenteert de nieuwe tijdelijke tentoonstelling *Vakantie vieren!* (24 mei t/m 15 september 2024). In deze tentoonstelling nemen we je mee op reis van vakantiekolonie tot aan de Costa del Sol.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat 'op vakantie gaan' helemaal niet zo gewoon is. Pas in de jaren 60 komt vakantie langzaam binnen het bereik van het 'gewone volk'. Dat begint met kleine stapjes, met de fiets twee dagen op pad of met de auto volgeladen naar Katwijk.

In de collectie van het museum bevinden zich interviews met (oud)bewoners van Wijk C waarin we veel verwijzingen vinden naar vakantie en uitstapjes, dit zijn hoogtenpunten in een vaak wat sober leven. Er wordt voor gespaard, alleen of met een groep en de voorpret is groot.

In *Vakantie vieren!* kijken we terug op de start en de ontwikkeling van het op vakantie gaan.

- 24 mei t/m 15 september 2024
- Volksbuurtmuseum Waterstraat 27 Utrecht
- www.volksbuurtmuseum.nl

Foto: *“Op vakantie op Texel, voor het eerst samen met mijn zusje in een tentje naast de grote tent van onze ouders. Ik weet nog goed dat ik een luchtbed had dat steeds leegliep en dat ik iedere ochtend weer op moesten pompen.”*

P. Otten. Juni 1967.

Niet voor publicatie:

Bij de officiële opening op 23 mei om 16.00 uur, is de pers van harte welkom. Zuster Meijerink van de zusters Augustinessen vertelt tijdens de opening hoe de zusters voorheen vakanties verzorgden voor gezinnen die het hard nodig hadden.

Bij interesse vernemen we dit graag via communicatie@volksbuurtmuseum.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lysette Jansen 06-20627404 of Christel Schatorjé 06-11375221
Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27 Utrecht.
communicatie@volksbuurtmuseum.nl